



De vraag van het gehavende kind

Studiedag met **Bernd Ruf** over trauma en spiritualiteit

23 februari 2019
van 9u30 tot 17u30

MSV De Es,
Diksmuidelaan 227
2600 Berchem
(op wandelafstand van het
station Antwerpen/ Berchem)

[Alle info](#)

[Inschrijvingen](#)

[Federatie Steinerscholen](#)

Op deze studiedag met workshops brengt Bernd Ruf een vervolg op twee voorgaande studiedagen rond trauma en traumapreventie.

Deze keer wordt er ingezoomd op de spirituele aspecten ervan, met als inleidende thema's:

- Trauma als wonde, drempelervaring en bijna-doodervaring
- Ontmoeting met de 'schaduw' (zoals door Jung beschreven)
- Schuld en schaamte als paradoxale gevoelens

Vanuit zijn brede ervaring in het werkveld van steinerpedagogie, heilpedagogie en traumahulp zoekt Bernd Ruf naar de samenhang tussen trauma en karma, naar de betekenis van religieuze overtuiging en spiritualiteit bij traumaverwerking, naar het belang van vergeving en de mogelijkheid van posttraumatische groei.

Ook wie de voorgaande studiedagen niet kon bijwonen, is welkom. Bernd Ruf slaagt erin het thema telkens weer vanuit een nieuwe hoek diepgaand te belichten.